

TIẾNG VIỆT

Bài 113: oa – oe

PH cho HS đọc bài trong Sgk TV1 Tập 2 trang 36, 37

và làm các bài tập sau:

1. Đọc từ:

hoa sen	chìa khoá	loé sáng	tàu hỏa	tròn xoè
cái loa	chích choè	súc khoẻ	khoé mắt	múa xoè

2. Nối:

Hoa cúc

tròn xoè.

Đôi mắt

vàng tươi.

Em yêu

hoa bình.

3. Tập đọc:

Hoa loa kèn

Trong vườn, muôn hoa khoe sắc.

Cúc đại đóa xoè những ngón tay mập, khoẻ đón nắng
mai. Hoa hồng chê: “Thô quá!”. Loa kèn nghe vậy rất buồn.
Nó nép sát bờ rào.

Lúc ấy, bác làm vườn tới. Đến bên loa kèn, thấy nó vẫn
ngậm nụ, bác thì thầm: “Dậy đi nào!”. Loa kèn bật nở.
Những đoá hoa như những chiếc loa xinh xắn bắt đầu toả
hương.

THANH CHƯƠNG

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý em chọn đúng nhất:

1. Những đoá hoa loa kèn giống như:

- a. những chiếc loa xinh xắn.
- b. những ngôi sao lấp lánh.
- c. những cái chuông nhỏ nhắn.

2. Vì sao hoa loa kèn bật nở?

- a. Cúc đại đoá khích lệ nên hoa loa kèn bật nở.
- b. Bác làm vườn khích lệ nên hoa loa kèn bật nở.
- c. Hoa hồng khích lệ nên hoa loa kèn bật nở.

TIẾNG VIỆT

Bài 114: uê – ươ

PH cho HS đọc bài trong Sgk TV1 Tập 2 trang 38, 39

và làm các bài tập sau:

1. Đọc từ:

hoa huệ	huơ vòi	thuở bé	vạn tuế	cố đô Huế
thuê muối	huơ tay	xum xuê	trí tuệ	thuở xưa

2. Nối:

Vườn cây

huơ vòi.

Bông huệ

xum xuê trĩu quả.

Chú voi con

trắng muốt.

3. Tập đọc:

Lợn rừng và voi

Lợn rừng lang thang trong rừng cây xum xuê.

Gặp voi vừa đi vừa huơ vòi, nó nghĩ: “Voi to nhưng ngờ nghêch lắm”. Thế là nó nhầm voi xông tới. Nào ngờ, voi huơ vòi nhấc bổng lợn lên, ném xuống vệ đường.

Lợn sợ quá, chạy về mách mẹ. Mẹ nó hết hồn: “Đời thuở nào lợn thắn̉g được voi! Con chớ tự kiêu mà hại thân”.

Phỏng theo *Lợn rừng và voi* (Tú Nga kể)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý em chọn đúng nhất:

1. Lợn rừng lang thang ở đâu?

- a. trong vườn hoa.
- b. trong công viên.
- c. trong rừng cây.

2. Lợn rừng mẹ bảo con điều gì?

- a. không nên ích kỉ.
- b. không nên tự kiêu.
- c. không nên tham lam.

TIẾNG VIỆT

Bài 115: uy – uya

PH cho HS đọc bài trong Sgk TV1 Tập 2 trang 40, 41

và làm các bài tập sau:

1. Đọc từ:

tàu thuỷ	khuy áo	phéc mơ tuyaya	ruy băng	huy hiệu
đêm khuya	luỹ tre	giấy pơ luya	suy nghĩ	nguy hiểm

2. Nối:

Lũy tre xanh

sáng hơn đèn.

Giấy pơ luya

rất mỏng.

Trăng khuya

toả bóng mát.

3. Tập đọc:

Vườn hoa đẹp

Vườn nhà Thuỷ trông rất nhiều hoa. Hoa cúc thuý đủ màu sắc. Hoa tuy líp đỏ mọng. Hoa giấy cánh mỏng như tờ pơ luya. Hoa thuỷ tiên cánh trắng, nhuỵ vàng. Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm. Hoa bách nhật chỉ bằng

cái khuy áo, tươi lâu ơi là lâu,... Mùa nào vườn cũng rực rỡ,
ngát hương.

Tú Nga

Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thành câu phù hợp
với nội dung bài đọc:

M: Hoa tuy líp **đỗ mong**.

- a. Hoa cúc thuý
- b. Hoa giấy
- c. Hoa thuỷ tiên